

זלא זו בלבד, אלא שמדי פעם (ביחוד — מסביב לשאלת אישור תקציב-ההגנה לשנה הבאה, בן 14—15 מיליארד הדולר) פרצה גם מחלוקת חריפה בין דבריהם ודובריהם של השירותים השונים בנוגע למעמדם ההדדי ולחלקם בהגאזה מאפשרויות ההתרחבות והמחקר אשר תכנית ההגנה המוגברת החדשה עמדה לפתוח לפניו. ביחוד חריפים היו חילופי הדברים בפני ועדות הסנאט, ובהודמנויות ציבוריות דומות, בין נציגי הצי וחיל-האוויר — עד שהזכיר הדבר, לא במעט, את „מלחמת האד-מירלים במרשלי-האוויר“ בבית-הלורדים ובבית-הנבחרים הבריטי בשנות 38—1936 בשאלת „זרוע-האוויר המיוחדת של הצי“.

עתה בא הנשיא טרומן ומנסה להתגבר על הכוכים אלה ע"י ההצעות הבאות לתחוקה מחודשת: 1. להפוך את המסגרת המשותפת של שלושת השירותים המזויינים למחלקת ממשלה מוצעת, אשר תיקרא „מחלקת ההגנה“. 2. להעניק למוזכיר ההגנה אחריות וסמכויות מוגברות. 3. להעמיד את מזכירי הצי וחיל-האוויר

תחת סמכותו כיוונו ופיקוחו של מזכיר ההגנה. 4. להטיל על מזכיר ההגנה את האחריות לתפקידים שעליהם מנצחים עתה מועצת-החירום ומועצת המחקר והפיתוח.

5. למנות יו"ר לוועדת ראשי המטות של שלושת השירותים, אשר יהיה גבוה במעמדו מכל שאר האנשים שבשירותים הצבאיים, והוא שיהיה היועץ הצבאי הראשי של הנשיא ושל מזכיר-ההגנה.

6. ליצור משרות חדשות של סגן מזכיר-ההגנה, ושל שלושת עוזרי מזכיר-ההגנה, לסייע למזכיר-ההגנה במלוי תפקידיו שהורחבו.

בדרשו פעולה זריזה להגשמת המלצותיו אמר הנשיא טרומן כי רק ע"י התקדמות מזורזת לקראת ריכוז מעין זה אפשר יהיה להבטיח לארה"ב „תמורה מלאה על דולרי-ההגנה שלנו“. העתיד הקרוב יראה, האם הקונגרס (אשר לעתים מנה-לים בו שירות זה או אחר פעולת הסברה ערה משלהם) יענה בשלמות, לדרישות הנשיא.

בענין מינויו של גנרל אינהאואר לתיאום הכוחות המזויינים — בהודמנות הקרובה.

בסיס צבאי בקונגו הבלגית

הבסיס תצריך כ-4 שנים, רואים בבסיס זה גרעין להתפתחות של מפעלים או מיתקנים צבאיים גר-חבים יותר שיוקמו בהדרגה במושבה האפריקנית הזאת של בלגיה.

קונגו הבלגית היא היצרן הגדול ביותר בעולם של גלם האורניום. את הבסיס הצבאי מקימים במרחק קילומטרים לא רבים ממכרות האורניום של שינקולובו, בחלקה הדרומי של קונגו.

צעדים אלה לטיפולו של כוח-מזוין בתחומי קונגו הבלגית אינם אלא פרט במסכת הכללית של פיתוח יבשת-אפריקה כגורם במלחמה אפשרית, את הרקע לתכונה זאת מהוות תכניותיה — הצבאיות והמשקיות — של בריטניה. (ראה, בין השאר, מאמרו של בריג. ברונסקיל בחוב' ל"ה, וחיל צבא שחור" בחוב' מ"ד).

השנה מתחילים בהקמת בסיס צבאי בתחומי קונגו הבלגית. עובדה זאת — חשיבות משולשת לה: היא מצינת את ראשית הקמתו של „צבא שחור“ מוגדל למדינת-השפלה, המערב-אירופאית.



היא משקפת את חשיבותה האסטרטגית המוגברת של אפריקה, הן כיבשת המונחת מול מערב-אסיה ובדרומו של היס-התיכון, והן כמקור שמנים ומיני גלם ומזונות אחרים בעלי ערך עולמי. והיא מותנית לא במעט ע"י „קדחת האטום“ של השנים האלה.

הבסיס יכלול אוירודרום לאורניום, בסיס-תיקונים למטוסי קרב, בייס לטייסים, בייס טכני לחיילים כושים וכיכר-אימונים נרחבת. בניתו של